

Jeanne Billens (1929-2020)



Je was onze rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
alleen... nu had je de wind niet mee.

Dank je wel Jeanne,
dat je er altijd voor ons was!

+

Blijvende herinnering aan

Jeanne Billens

Oud-directrice van Sint-Ursula Middenschool Lier

Geboren te Gooik op 16 oktober 1929

en van ons heengegaan te Aalst

in het O.L.Vrouwziekenhuis op 17 juni 2020.

*De familie neemt afscheid in intieme kring
en nodigt u later uit voor een herdenking.*

Online condoleren: begrafenissen-luypaert.be

Dit melden u:

haar broer, zussen, schoonbroers en schoonzus

Jos (†) en Pelagie (†) De Neef - Billens,

Jos (†) en Maria (†) Billens - Cammaert,

Arthur en Zoé Roobaert - Billens,

haar neven en nichten

Geert en Marjan Mys - Roobaert,

en (klein)kinderen,

Marc en Sandra Van Hummelen - Roobaert,

en kinderen.

Dank

aan jullie allen,

die haar hielpen,

die haar omringden,

die haar dagen kleurden,

die haar in hun hart dragen!

Druk De Knijf, Gooik

Funerarium Luypaert, Herne