

Weinig nemen en veel geven,
altijd hartelijk en warm,
als de mensheid zoals jij was,
was de wereld niet arm.

We nemen afscheid van



mevrouw

Philomena Deleener

weduwe van de heer Theophiel De Leener

Zij werd geboren te Buizingen op 9 juli 1929 en
is overleden in het W.Z.C. Eyckenborch te Gooik op 12 mei 2019,
gesterkt door de ziekenzalving.

**De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk uitgenodigd
wordt, zal plaatshebben in de Sint-Niklaaskerk
te Gooik op donderdag 16 mei 2019 om 10 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiekerkder op het
kerkhof van Gooik.**

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Online condoleren: www.begrafenissen-luypaert.be

Mama en meter van:

Myriam en Rudy De Leener-Niels,
Steve,
Rita en Yves De Leener-De Boeck,
Jenny en Rudy,
Selina en Ashley, Chelsy, Evy en Kenny,
Kim en Brecht,
Sandy, Logan,
Wim,
Levi en Steffie,
Freddy en Christine De Leener-Boon,
Tomas en Kelly,
Jonas,
Jana,
Marleen en Guy De Leener-Van Cutsem,
Vera en Johan De Leener-Stevens,
Kenny en Ellen,
Joeri en Kirsten,
An en Patrick De Leener-Botte,
Maarten en Maaïke, Dylara,
Griet De Leener,
Jelle en Roel,
Parick en Alix,

Haar broer, zus, neven en nichten,

De families Deleener, De Leener, De Vits en Van Onsem.

*Met dank aan Dr. Van de Sype en palliatieve zorg Omega
het personeel, bewoners en hun familie
van WZC Eyckenborch Gooik*

Speciale dank aan Linda en André

Rust zacht

Rouwbetuigingen:

p/a begrafenissen Luypaert, Scherpstraat 15, 1540 Herne
t.a.v. de familie van Philomena Deleener