

Breng mij op weg tot aan de brug.
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga dan niet direct terug,
maar wacht tot ik overga en zwaai me na,
dan voel ik me veilig en vertrouwd.

We nemen afscheid van



mevrouw

Eliane Van Eeckhoudt

echtgenote van de heer Gustaaf Van Laethem

Zij werd geboren te Sint-Kwintens-Lennik op 8 augustus 1946
en is overleden in het ASZ Campus Aalst op 19 april 2020,
gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartdienst heeft plaats in de aula van het
funerarium Luypaert te Herne in **intieme familiekring**,
gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnenveld
op de begraafplaats te Leerbeek.

Een herdenkingsmis zal later aangekondigd worden.

Online condoleren: www.begrafenissen-luypaert.be

Rouwadres:
Winnepenninckxstraat 14 - 1755 Leerbeek

echtgenote van

Gustaaf Van Laethem

mama, meter en memé van

Danny en Bernadette Van Laethem - De Vits

Ruben en Phebe

Belinda en vriend

Dirk en Anne Van Laethem - Maes

Lilly

Dixie, haar trouwe viervoeter

Haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers,
neven en nichten.

De families Van Eeckhoudt, Van Laethem, Rimaux en De Weerd

Met dank aan:

De Palliatieve eenheid CHARON van het ASZ Campus te Aalst.
Monique haar lieve buurvrouw.

Rust zacht.