



Rust nu maar, je strijd is gestreden. Je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Laat nu je lieve handen rusten, ze hebben al genoeg gedaan.
Ze droegen 's levens lasten, lusten en brachten altijd vreugde aan.

Wij nemen afscheid van
de heer

Urbain Van Diest

echtgenoot van mevrouw H el ene De Weerd

Hij werd geboren te Elingen op 18 juli 1946 en is godvruchtig overleden in het Inkendaalziekenhuis te Vlezenbeek op 1 januari 2014, gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk te Kester op zaterdag 11 januari 2014 om 10 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk om 9.30 uur.

De namis wordt opgedragen in voornoemde kerk op zondag 9 februari 2014 om 9.30 uur.

Gelegenheid tot een laatste groet in het funerarium Luypaert, Scherpstraat 15 te Herne op woensdag 8 januari 2014 van 19 tot 20 uur.

Online condoleren www.begravenissen-luypaert.be

Echtgenoot van:

H el ene De Weerd,

Papa van:

Cindy en Mario Van Diest-Villers,

Peter van:

Longdan Villers,

Zijn zussen, broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

Zijn tantes, nonkel, neven en nichten,

De families Van Diest, De Weerd, De Tobel en Chrispeels.

Met dank aan de directie en het personeel van het Inkendaalziekenhuis te Vlezenbeek.

Rust zacht

Rouwbetuigingen:

p/a begravenissen Luypaert, Scherpstraat 15, 1540 Herne
t.a.v. de familie Van Diest-De Weerd